

GEZINSWANDELING:

LENGTE: 8 KM

Geef dit ingevuld formulier af aan de bar in Herberg of steek het in onze brievenbus en maak kans op één van onze prachtige prijzen.



START EN VRAAG 1

We starten op het terras van het Prullenbos en stappen naar het groepsverblijf De Boskabanne waar we links het bos instappen en de pijl volgen naar Veldekenstos.

Op deze weg komen we een gietijzeren deksel tegen van VWZ, geef hierbij de nummers die voorkomen op het deksel (1)

VRAAG 2

Even later komen we aan de Termstraat waar we links in gaan.

Waar bevindt zich in de gevel dit Mariabeeldje?

Op huisnummer (2)



VRAAG 3

Op dit huisnummer bevindt zich ook eveneens een metalen hekwerk, hoeveel pinnen tellen we hier in het dubbel hekken? pinnen. (3)

We lopen tot het einde van de weg waar we dan rechts afslaan de Mellestraat in tot aan het kruispunt Achterdreef en de Paardenwegel die we daar links instappen.

INTERMEZZO



Ondertussen wandelt u langs de best bewaarde waterburcht van België, waarvan de oudste delen dateren uit de 11^{de} eeuw. Het kasteel rijst op aan een kromming van de Schelde, ten zuidoosten van Gent. Het draagt de stempel van een middeleeuwse vesting maar ook dat van een adellijk verblijf uit de 17de eeuw.

Het Kasteel van Laarne werd in de 12de-13de eeuw gebouwd als een feodale burcht met een vierkante donjon, ronde weertorens, weermuren en een slotgracht. Het kasteel wordt bewoond door jonkheer Paul de Pessemier 's Gravendries. Hij liet het 14de-eeuwse ingangskasteeltje, de kapel, de noordelijke vleugel, de dakbedekking, de weermuren en de vier paviljoenen restaureren, en ijvert er met zijn echtgenote voor om in het kasteel een atmosfeer van permanente bewoning tot stand te brengen.

Het kasteel is alleen te bezichtigen met een gids: vanaf 1 mei tot eind september iedere zondag om 15u. In juli en augustus iedere donderdag en zondag om 15u

VRAAG 4

In deze wegel ziet u van op de tweede rustbank een bordje links aan de boom, welke tekst bevindt zich daarop dat je niet mag doen: (4)

-
-

We wandelen verder tot aan de Vagevuurstraat en gaan dan links, we komen meteen aan de Korte Eekhoekstraat en gaan die rechts in en volgen die verder tot aan de Eekhoekstraat.

Hier steken we de openbare weg over [let hier wel op druk verkeer]. We gaan naar links en volgen de Driestraat in tot even verder aan de Koewegstraat, die we dan ook rechts een hele tijd volgen.

VRAAG 5

Langs deze weg komt je het bos “De Viergemete tegen”, even voorbij het bos vindt u een gedenkplaat van Heksenvuur en heksenwandelpad. Laarne is een heksengemeente en heeft sinds 2004 een heksengilde van 9 vrouwen.

Geef de datum wanneer Janne Callens, de eerste heks van Laarne, op de brandstapel terecht kwam:
..... (5)

INTERMEZZO

Janne Callens werd beschuldigd van Hekserij en opgepakt. Ze kon echter ontsnappen en vluchtte naar Nederland waar heksen niet vervolgd werden. Na drie weken werd ze opgepakt en kreeg ze net zoals de andere vervolgte heksen een proces. Na een foltering van 12 uur bekende ze alle beschuldigingen waardoor ze enkele dagen later op de brandstapel terecht kwam.

Janne werd geboren in 1546 en was afkomstig van Oostakker. Ze was getrouwd met Michiel de Coene, een smid in Laarne. Michiel de Coene was een vechtersbaas die regelmatig dronk. In 1587 liet hij haar zonder levensmiddelen en goederen in de steek, zodat zij moest bedelen om aan de kost te komen. Later had Janne een paar koeien en verwerkte ook vlas dat zij op de markt in Lokeren verhandelde. Ze begeleide in de streek ook verschillende bevallingen als vroedvrouw. Het echtpaar woonde op de Meerskant en had minstens twee kinderen, waaronder een zoon, Frans.



Vervolgens wandelen we de Bankgatrede in die we volgen tot aan de Veldstraat die we rechts inslaan en waar we dan rechtdoor gaan tot aan de Achterstraat en het Dorp.

In het dorp gaan we naar links, richting het oude gemeentehuis, gebouwd in 1767 en opgetrokken is in een classicistische stijl met rococo-elementen.

Dit gebouw werd later het “schepenhuis” genoemd en wordt in de nabije toekomst gerestaureerd.



We steken hier over en gaan dan voorbij de laatgotische Sint-Machariuskerk die gebouwd werd in de 17 eeuw.

We gaan tot achter de bocht richting Verloren Hoek, vervolgens rechtdoor naar de Kouterdreef tot aan de Stamkotwegel. We nemen dit smalle afdalende wegeltje.

Daar komen we in de Molenberg die we links afslaan tot aan de Termstraat.

Hierbij gaan we terug rechts waar we dan de gastenkamers 't Groene Genoegen en de gerestaureerde kapel van H. Antonius tegenkomen.



We gaan verder door de bocht en houden rechts aan. We slaan eerste wegel op onze linkerkant in en wandelen door een bosrijke omgeving tot aan de Groenstraat. Hier slaan we rechts af tot aan ons vertrekpunt.

In het Prullenbos kunnen jullie nagaan of jullie de vragen correct beantwoord hebben.

Naam:

Adres:

E-mailadres:

Met dank aan de natuurliefhebbers Chris en Fredje!